



Zwanger...en opzoek naar kraamzorg?

Ben je in blijde verwachting en op zoek naar professionele kraamzorg met een persoonlijke touch dan ben je bij Kraamzorg-Lian aan het juiste adres. Na jarenlange ervaring in de kraamzorg ben ik in juni 2019 begonnen als ZZP-er. Bij mij staat **professionele kraamzorg** met een persoonlijke touch hoog in het vaandel.

Uit de vele aanmeldingen die ik krijg, mag ik concluderen dat mijn passie voor mijn werk aanstaande ouders aanspreekt. Met pijn in mijn hart moet ik steeds vaker tegen jonge gezinnen, **in mijn directe omgeving**, vertellen dat ik in de gewenste periode al kraamzorg lever bij een ander gezin.

Dit kan voorkomen worden door mij al in het prille begin van de zwangerschap te bellen. Ik merk dat hier nog een taboe op ligt doordat aanstaande ouders het prille geluk nog even voor zichzelf willen houden. Hierbij wil ik graag bij jullie onder de aandacht brengen dat ik **beroepsgeheim** heb. Ik zal nooit jullie prille geluk kenbaar maken, dat is geheel aan jullie als ouders. (Ook als jullie mij persoonlijk kennen is dit heugelijke feit bij mij volkomen veilig). Bel mij daarom in een vroeg stadium van de zwangerschap, rond 6-8 weken.

Om je alvast een indruk te geven, hieronder de ervaring van Cynthia Leinders:

“Lieve Lian, wat hebben wij een mooie kraamweek mogen beleven. Je was er op de momenten dat het nodig was, maar nam ook afstand om ons zelf te laten ervaren. En dan was je er niet alleen voor onze zoon Finn, maar voor ons allemaal. Onze hond Nata was dan ook meteen je vriendin. We zijn je dankbaar voor je goede tips, uitleg over babytaal, de hulp bij de borstvoeding, je betrokkenheid, de gezellige momenten en je persoonlijke aanpak. Dat we je ook persoonlijk kennen is voor ons alleen maar als positief ervaren, we weten dat je daarin altijd uiterst professioneel bent!”

Wil ook jij een onbezorgde kraamtijd, waarin professionaliteit en persoonlijke aandacht voorop staat, neem dan rond 6-8 weken zwangerschap contact op met:

Kraamzorg-Lian, Lian Janssen 06-46831709.



Open kerk- en wandelmiddagen op 7 februari en 7 maart

Wat een ongekend succes was de open kerken wandelmiddag op 10 januari j.l. Zo'n 200 mensen melden zich gedurende die middag in de kerk om deze te bezichtigen of er gewoon even te zijn en/of om de ca. 4 km lange Martinuswandeling door de historische kern van Holtum te maken. Natuurlijk werkte het weer die dag ontzettend mee, maar op een dergelijke belangstelling had niemand gerekend. De reacties waren uitermate positief, zowel t.a.v. de (beschrijving van) de Martinuskerk als ook de zeer goed gedocumenteerde Martinuswandeling. Zeer gewaardeerd daarbij werd de openstelling van het buitenterrein van Huize Holtum en van Kasteel Wolfrath. Bij het laatstgenoemde werd aan de bezoekers door Bartho van der Heijden en zijn vrouw Annet ook nog een lekkere koffie of warme chocomel aangeboden, en werd door Bartho en enkele andere ingewijden uitleg over het kasteel en de het omringende kasteelpark gegeven.

Wat opviel was dat het evenement veel bezoekers van buiten Holtum trok, waaronder verschillende oud-inwoners. Ook zij waren zonder uitzondering zeer lovend over het initiatief en over wat ons dorpje vanuit cultuur-historisch perspectief allemaal te bieden heeft.

Omdat duidelijk is gebleken dat er voorzien werd in een grote behoefte, zeker nu in coronatijden, is er weer een open kerk- en wandelmiddag gepland op een tweetal zondagmiddagen, **7 februari en 7 maart, van 13.30 tot 16.30**. Behalve dat u dan in de kerk terecht kunt voor bezichtiging, om een kaarsje te branden of een meditatief moment, kunt u daar ook weer gratis de uitvoerig beschreven wandeling door ons dorp ophalen.

Mensen die de Martinuswandeling reeds hebben gemaakt of die liever een wandeling door omringend natuurgebied maken, heeft Bartho van der Heijden een mooie route vanuit Kasteel Wolfrath uitgezet. U kunt kiezen voor 4 of 12 kilometer. Deze kunt u vandaar uit op eigen gelegenheid maken, maar ze is ook in de kerk verkrijgbaar.

Beste Holtummers grijp deze door Holtum 2.0 in samenwerking met het kerkbestuur en Kasteel Wolfrath georganiseerde gelegenheden aan, om op een ontspannen manier verder kennis te maken met wat ons dorp aan moois te bieden heeft en om gelijkgestemden te ontmoeten.

Beschildeerde stenen, keigoed!

Beschildeerde steentjes, misschien heb je ze de afgelopen tijd ook al gevonden. Door heel Nederland beschilderen mensen stenen die ze vervolgens weer buiten neerleggen, zodat iemand anders ze kan vinden en verplaatsen. Een hobby die sinds de laatste lockdown een stuk populairder lijkt te worden. Ook in Holtum zijn er volwassenen en kinderen aan de slag gegaan en kun je hun stenen al op diverse plaatsen aantreffen. Het maakt een wandeling door en rond het dorp leuker; het vinden van zo'n steen is een geluuksmomentje en zorgt voor een glimlach op je gezicht. Een oplettende wandelaar kan er ware kunstwerken tussen aantreffen. Iedereen die deze hobby beoefent en anderen laat meegenieten, van harte bedankt!



Even voorstellen

Hallo ik ben Cindy Dieteren. De meeste kennen me als Sjpulkes & zo, maar per 1 januari 2021 is de naam veranderd naar **Cinstyle Fashion Living & Gifts** Mijn showroom is gevestigd in Holtum en ik ben ook actief op Facebook, Instagram en sinds kort ook mijn eigen webshop!

www.cin-style.nl

Bent u opzoek naar een leuk geboortecadeau, verjaardagscadeau, bedankje, superleuke dameskleding & accessoires of gewoon iets gezelligs voor in huis, dan bent u bij mij aan het juiste adres! Veel van mijn producten zijn naar eigen wens te personaliseren. Eigen tekst, kleur, de mogelijkheden zijn oneindig. Ik doe niet alleen producten bestickeren, maar ook textiel bedrukken bv T-shirts, hoodies, slabbetjes, rompertjes etc. Omdat het aanbod zo groot is stel ik uw vragen en suggesties ook zeer op prijs. (Bijna) alles is mogelijk en bespreekbaar.

Neem rustig een kijkje op mijn pagina of kom gezellig langs en proef de gezellige en huiselijke sfeer van mijn Sjpulkes in mijn showroom!

Tot snel! Cindy

Buchterweg 22 in Holtum

Voor meer informatie WhatsApp 0646053137



Een van onze dorpsgenoten heeft een mooi initiatief opgezet. En aan mooie initiatieven van dorpsgenoten besteden wij graag aandacht!

Dag dorpsgenoten,

In november ben ik een actie gestart voor Villa Vagebond, hier werk ik als vrijwilliger. Vila Vagebond is een no-kill asiel voor poezen. Graag vraag ik ook in de Houtemse Gezet aandacht voor deze actie!

Bij ons krijgt elk katje een kans, blind, doof, 3 pootjes, katjes met fiv (kattenaids) nierpatiëntjes, getraumatiseerde en bange katjes. Geen een katje krijgt bij ons een spuitje omdat het te oud is, te lang op een baasje wacht of een aandoening heeft, enkel en alleen als een terminaal ziek is en pijn heeft is euthanasie op zijn plek. Zij werken volledig via donaties en vrijwilligers. Krijgen totaal geen subsidies.

Graag wil ik aan jullie vragen of jullie spulletjes willen doneren, zoals: papieren washandjes, baby doekjes, spuitjes

(met en zonder naald, ongebruikt), papieren bed, onderleggers, knuffels, natvoer (ook graag urinary), droogvoer, kattengrind, snoepjes, speeltjes, keukenrol ect. OIn de omgeving Zuid-Limburg (Geleen, Sittard, Born ect.) kom ik 't zelfs graag halen. Of afgeven bij Martensweg 5 in Holtum kan ook! Mocht je dus spullen hebben, schroom niet om ze langs te brengen.

Liever geld doneren? Dat kan ook! Vanaf 1 euro per maand kun je donateur worden, meer mag en kan uiteraard. Van dit geld worden de kosten voor de dierenartsen, huur, gas, water en licht betaald.

Dankjewel alvast!

Wil je zelf een poes adopteren? Dat kan natuurlijk ook. Stuur een berichtje naar 0619908830 of kom langs!

Groetjes Brenda

Houtems initiatief: Kim en Frank koken voor alleenstaanden

Kim en Frank May uit Holtum hebben het initiatief genomen om 1 x per week een gratis maaltijd te verstrekken voor alleenstaanden in Holtum. Een mooi initiatief, maar hoe geef je dat handen en voeten, hoe bereik je deze doelgroep en hoe organiseer je dit verder? Vandaar een artikel op deze Facebookpagina!

Wil je een gratis maaltijd ontvangen dan moet je het volgende doen:

Iedere alleenstaande uit Holtum kan zich melden bij Kim en Frank, dit kan door een mail te sturen naar kimmay@home.nl, je kunt ook even bellen naar nummer 06-29139964 of gewoon even bij ze langs op de Apollo-11-laan nr.15 te Holtum. Heb je een buurman of buurvrouw die wellicht in aanmerking komt voor deze maaltijd? Wijs hem/haar dan op dit initiatief.

Als je je aanmeldt krijg je iedere week (1x per week) een gratis maaltijd thuisbezorgd. Op welke dag en tijdstip je de maaltijd wilt ontvangen kan in overleg met Kim en Frank worden besproken.

Kim en Frank staan te popelen om voor jullie te koken dus meld je aan en ontvang iedere week een heerlijke gratis maaltijd!

WIST U DAT...

- ...Er zich in Holtum achter zich achter 1 op de 10 voordeuren een of meerdere Zelfstandigen of ZZP'ers 'verschillen'. Vind ze in het boek 'Holtum, een dorp om trots op te zijn' en steun ze door gebruikte maken van hun diensten of handel. Holtummers die het boek nog niet hebben, kunnen dit nog altijd gratis afhalen bij Frits Suntjes, Buchterweg 1 (0653160004). Zolang de voorraad strekt!

colofon:

Houtemse Gezet is een initiatief van:

HOLTUM^{2.0}
Samen voor elkaar!

